

tisdag 13/05	<p>avresa Töcksfors skola klockan 01.00  avresa Oslo-Gardermoen 06.40  ankomst Paris-Orly 09.05  ankomst Paris cirka 11.00</p> <p>efter flygbussen tar vi tunnelbanan mot vårt hotell vid Place de la Bastille, vi kanske inte får rummen direkt men vi kan lägga in vårt bagage och låna toalett och badrum för ett eventuellt ombyte; vi är säkert ganska hungriga så vi går till en liten restaurang invid hotellet där Antoine serverar oss en liten välkomstlunch; efter lunchen tar vi bussen mot Notre Dame och besöker denna väldiga katedral, vi är nu i närheten av de berömda Latinkvarteren, där vi skall tillbringa resten av kvällen; middag klockan 19.00 på restaurang Skottkärran; efter middagen skall vi titta på det blinkande Eiffeltornet sett från långt håll, vid Panthéon; antagligen är vi så pass trötta att vi gör tidig kväll och tar tunnelbanan hem till hotellet</p>
onsdag 14/05	<p>08.00 tar vi tunnelbanan mot la Tour Eiffel och vi tillbringar förmiddagen hos Järndamen; lunch i den vackra Tuileriesträdgården vid Louvren, efter den enkla lunchen besök på världens största konstmuseum Le Louvre där vi tillbringar eftermiddagen; efter alla konstigheter tar vi buss eller tunnelbana till de berömda konstnärskvarteren i Montmartre; en liten fikapaus på ett mysigt litet kafé, lite souvenirköp i de många butikerna på kullen och klockan 19.00 tar Hervé emot oss på sin lilla restaurang Le Gourmet; kvällen tillbringas vi i dessa livliga kvarter; kanske någon vill bli avmålade på den berömda Place du Tertre? tunnelbana hem till hotellet</p>
torsdag 15/05	<p>06.00 går vi till järnvägsstationen Gare de Lyon för att ta tåget 07.00 till Centralmassivet och La Bourboule; lunch har vi med oss på tåget; ankomst La Bourboule 14.17; en liten promenad till vårt lägenhetshotell nära kyrkan; eftermiddagen fri på hotellet eller i byn; klockan 18.00 är vi bjudna på välkomstfika hos Jocelyne på hennes lilla bar; middag på Les Sauveurs Auvergnates hos Sébastien där det finns mycket att välja på; kvällen tillbringas vi på stan eller för trötta människor en lugn kväll på hotellet;</p>
fredag 16/05	<p>klockan 09.00 avgår bussen från kyrkan, vi skall besöka några av de 137 vulkanerna; ankomst le Puy des Goules cirka 10.30; här väntar en liten promenad upp till le Puy de Pariou, där vi "picknickar" nere i kratern, vi har mycket tid för att sola, beundra landskapet, äta lunch eller bara slappa; efter lunchvilan fortsätter vi mot den mest berömda toppen Le Puy de Dôme, väl uppe på toppen kan vi fika eller äta en glass i kafeterian; bussen hämtar oss vid foten av denna vulkan klockan 18.30; väl tillbaka i La Bourboule blir det middag hos Laurent på Le P'tit Crème: landskapets specialitet la Truffade med sallad och lufttorkad skinka, kanske efterrätt: chokladfondy....; efter den maffiga middagen en liten kvällstur till någon trevligt kafé eller kanske till Strandbaren på Kasinot där vi kan sjunga karaoke, spela biljard eller bara insupa en liten läsk; några kanske vill gå på diskotek (om vi får komma in för chefen Marie)</p>
lördag 17/05	<p>fri förmiddag i byn, ett besök på stadens marknad rekommenderas, klockan 12.00 har vi möte hos Jocelyne för en liten fördrink, därefter äter vi en rejäl lunch hos Bruno på hans lilla kafé Le Campanule; klockan 15.00 besöker vi stadens sanatorium där Stefan berättar hur man botar astmasjuka barn med rent källvatten; tid för eget strosande i byn; klockan 19.00 äter vi middag på le Café Français, kanske ett av de bästa matställena i byn; efter middagen en tur till stadens pub och bio, le Roxy, här kan vi spela holländsk biljard eller kasta pil;</p>

söndag 18/05	klockan 09.00 utflykt till slottet i Murol där ett medeltida riddarspel väntar oss, vid extremt dåligt väder tillbringar vi förmiddagen i Le Mont-Dore, grannbyn där vi i alla fall är bjudna på glass hos Michel, vi hinner en med en liten tur med linbanan upp till toppen av le Sancy 1885 meter; tid för ombyte, duschning och avkoppling på hotellet innan vi klockan 19.00 äter middag på restaurang Le Cyrano som kanske har byns vackraste uteterrass och där Coralie tar emot oss med gott humör och mycket god mat; en sista kväll i byn med avslutningsdrink på le Blues Café
måndag 19/05	05.00 lämnar vi hotellet för att gå till tågstationen, 05.46 avgår tåget mot Clermont-Ferrand där vi byter till ett större tåg som för oss till Paris, ankomst Paris 11.50; efter att ha lämnat bagaget på hotellet åker vi till les Halles där vi har fri lunch och där de som vill kan shoppa; eftermiddagen tillbringar vi i detta kvarter, klockan 17.00 går vi till Paris äldsta bro, le Pont-Neuf, för att avnjuta en liten efterrätt hos Florence; vi går sedan i centrala Paris, förbi Louvren och mot operan och mot de stora varuhusen; därefter tunnelbana till Place de la République och en lugn kväll med oerhört god mat på Le Mont Saint-Michel, där bröderna Sami och Michel tar emot oss med öppna armar, troligen en tidig avslutning på kvällen eller en längre kvällspromenad i de livliga kvarteren runt Place de la République och la Bastille
tisdag 20/05	klockan 08.30 tar vi tunnelbanan till andra sidan, dvs. till Paris 7:e största turistattraktion, kyrkogården le Père-Lachaise; här kommer ni att få höra spännande, roliga, dramatiska, hemska och romantiska historier som nästan kommer att återuppliva en del av områdets bostadsgäster..., lunch i kvarteret la Défense där vi har hela eftermiddagen på oss att fika eller shoppa....., har vi mycket packning efter shoppingen så hinner vi ta en tur hem till hotellet annars åker vi mot gamla operan och kvällens matställe, kändisrestaurangen Le Clos Bourguignon, där Monsieur Louis välkomnar oss på ett typiskt litet franskt kafé där god stämning, mycket mat och kvalitet är viktiga ord; efter middagen åker vi till Place du Trocadéro för att en sista gång på ett tag i alla fall, beskåda järndamen när hon blinkar och glittrar, vi står på första parkett precis framför henne; tunnelbana till hotellet
onsdag 21/05	vi måste lämna rummen senast klockan 09.00 på morgonen, bagaget lägger vi nere i receptionen, förmiddagen kan sedan ägnas åt diverse extra inköp, eventuellt en båttur på Seinefloden, en promenad på världens vackraste gata les Champs-Élysées eller bara en lugn stund fram till klockan 11.00 då vi måste bege oss till dagens lunchställe via Kiki som bjuder oss på en liten avslutningsdrink, det blir stor lunch eftersom att vi kommer tillbaka till Sverige på kvällen, lunchen avnjuts hos Robin på restaurangen À l'Ami Pierre; vi hinner gå förbi ett snabbköp för de som vill köpa med sig ost, carambar, vichytabletter eller andra konstigheter; tunnelbana och flygbuss till Orly klockan 16.00; planet avgår 19.15 från Paris; ankomst 20.45 i Oslo; Stefan hoppas att alla har haft en trevlig vistelse i Paris och La Bourboule